



**ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΪΟΥ 2019**

**ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΛΟΦΩΝ**

**ΤΟΥ ΑΡΕΟΙΥ ΠΑΓΟΥ, ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΝΥΚΑΣ**

Η ξενάγηση θα ξεκινήσει **από τον Άρειο Πάγο**, το λόφο που βρίσκεται αν μεταξύ της Ακρόπολης και των λόφων Πνύκας και Αγοραίου Κολωνού και ήταν αφενός ο χώρος όπου λειτουργούσε το δικαστήριο, και αφετέρου θρησκευτικός χώρος με αρκετά ιερά, σπουδαιότερο των οποίων ήταν το των Σεμνών θεαίνων ή Ευμενίδων, με πιο πιθανή τη θέση που προσδιορίζεται στη βορειοδυτική κοιλότητα του βράχου.

Στη συνέχεια θα γίνει ξενάγηση στον **Αγ. Δημήτριο το Λουμπαδιάρη** που βρίσκεται στο χώρο με την εξαιρετική διαμόρφωση και έχει τη σφραγίδα του Έλληνα αρχιτέκτονα και ακαδημαϊκού **Δημήτρη Πικιώνη**. Η εκκλησία που βρίσκεται σε μια πευκόφυτη περιοχή αποτελεί **βυζαντινό μνημείο και είναι θολωτή, μονόκλιτη βασιλική**. Το αρχικό οικοδόμημα ανάγεται τον 9ο αι. Ο ναός αναστηλώθηκε το 1955 από τον Δ. Πικιώνη. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ήρθαν στο φως μεταβυζαντινές τοιχογραφίες, οι οποίες ήταν φθαρμένες.

Συνεχίζοντας θα ανεβούμε στο λόφο των Μουσών όπου θα συναντήσουμε τη σπηλιά, που αναφέρεται **σαν φυλακή του Σωκράτη**. Στη συνέχεια θα φθάσουμε στην κορυφή του λόφου, **στο μνημείο του Φιλοπάππου**, ο οποίος είχε ανακηρυχθεί Ύπατος της Αθήνας (90 - 100 μ.Χ).

Η ξενάγηση θα ολοκληρωθεί στον λόφο της Πνύκας, όπου στο σημείο που συνεδρίαζε **η εκκλησία του δήμου και λειτούργησε η άμεση δημοκρατία** και με φόντο το μνημείο του Παρθενώνα θα μιλήσουμε για το περιεχόμενο της μοναδικής περιόδου της ιστορίας της ανθρωπότητας **που χαρακτηρίστηκε Χρυσός Αιώνας**

**Συνάντηση 10 πμ στο σταθμό Μετρό Ακρόπολης**

**Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής**

**Κορίνα Γούσιου 6977372657**